



# Een spannende opdracht

# Een spannende opdracht

19 Op ... die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!'

20 Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

21 Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.'

22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest'.

Joh. 20:19-22 NBV21

# Een spannende opdracht - voorbereiding

13 Toen kwam Jezus ... om door Johannes gedoopt te worden.  
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,  
opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van  
God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk  
een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.'

Mat. 3:13, 16-17 NBV21

# Een spannende opdracht - voorbereiding

13 Toen kwam Jezus ... om door Johannes gedoopt te worden.

16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.'

Mat. 3:13, 16-17 NBV21

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.

4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven'

Mat. 4:1, 4 NBV21

# Een spannende opdracht - voorbereiding

13 Toen kwam Jezus ... om door Johannes gedoopt te worden.  
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,  
opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van  
God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk  
een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.'

Mat. 3:13, 16-17 NBV21

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de  
woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.  
4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven'

Mat. 4:1, 4 NBV21

13 Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm  
wonen, aan het meer... 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn  
verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei Hij, 'want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!'

Mat. 4:13, 17 NBV21

# Een spannende opdracht - uitvoering

18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.'

Mat. 4:18-19 NBV21

# Een spannende opdracht - uitvoering

18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.'

Mat. 4:18-19 NBV21

Hij trok rond in heel Galilea;

- Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk
- en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk

Mat. 4:23 NBV21

# Een spannende opdracht - uitvoering

18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.'

Mat. 4:18-19 NBV21

Hij trok rond in heel Galilea;

- Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk
- en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk

Mat. 4:23 NBV21

Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

Mat. 10:40 NBV21



Een spannende opdracht - checklist

# **AIR CRASH INVESTIGATION**



# Een spannende opdracht - checklist

- Ben je een gelovige ('verwekt door de Heilige Geest', Mat. 1:20)?
- Ben je gedoopt (Mat. 3:13)?
- Voel je dat de Vader je lief heeft (Mat. 3:17)?
- Word je geleid door de Geest (Mat. 4:1)?
- Lees je de bijbel (Mat. 4:4)?
- Heb je reisgenoten (Mat. 4:18)?
- Breng jij Jezus bij de mensen (Mat. 10:40)?
- Ken je jouw talent/missie (Mat. 25:15)?
- .....

# Een spannende opdracht - geheiligd

8 Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en ... geloven dat U Mij hebt gezonden. 9 Ik bid voor hen...

Joh. 17:8-9 NBV21

17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

18 Ik zend hen naar de wereld,  
zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden.

19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Joh. 17:17-19 NBV21



# Een spannende opdracht