

# GELOOF BE-LEVEN

## Psalm 13





## Psalm 13 (NBV21)

<sup>1</sup> Voor de koorleider. Een psalm van David.

<sup>2</sup> Hoe lang nog, HEER , zult U mij vergeten,  
hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

<sup>3</sup> Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen  
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?  
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

<sup>4</sup> Zie mij, antwoord mij, HEER , mijn God!  
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap  
wegzink.

<sup>5</sup> Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem  
verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik  
bezwijk.

<sup>6</sup> Ik vertrouw op uw liefde:  
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,  
ik zal zingen voor de HEER , Hij heeft naar mij  
omgezien.



Bij geloven hoort ook gevoel,



Bij geloven hoort ook gevoel,  
daarom mag je klagen en schreeuwen





Bij geloven hoort ook gevoel,  
daarom mag je klagen en schreeuwen  
en bidden dat je Hem weer mag zien,



Bij geloven hoort ook gevoel,  
daarom mag je klagen en schreeuwen  
en bidden dat je Hem weer mag zien,  
want je mag geloven dat God trouw is,



**ZIJN TROUW**

Bij geloven hoort ook gevoel,  
daarom mag je klagen en schreeuwen  
en bidden dat je Hem weer mag zien,  
want je mag geloven dat God trouw is,  
dan ga je Zijn zicht ervaren.

