



**Heb je
MIJ
echt lief?**

Johannes 21 vers 15 - 19

- Toen ze gegeten hadden, sprak **Jezus** Simon Petrus aan:
‘Simon, zoon van Johannes, heb jij Mij lief, meer dan de anderen hier?’
- Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’
- **Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’**
Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’
- Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd’
- **Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’**
En voor de derde maal vroeg Hij hem:
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’

Vervolg Johannes 21 vers 15 19

- Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 'Heer, U weet alles, u weet toch dat ik van U houd.'
- Jezus zei: '**Weid mijn schapen.** Werkelijk, Ik verzeker je , toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je heen waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'

Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God.

Daarna zei Hij: '**Volg Mij.**'

Voor de kruisiging bij een vuurtje...

- Petrus zegt tot drie keer toe dat hij niet bij Jezus hoort:
- Tot twee keer toe komt de vraag: 'Ben jij soms ook een leerling van die man?' **Nee, ik niet.**
- En na de derde ontkenning op de vraag: 'Heb ik jou niet in de hof met Hem gezien?', kraaide er meteen een haan.



Na de kruisiging bij een vuurtje (1)

- **Petrus had wat goed te maken.**

- Jezus vroeg Petrus:

‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief (**agapè**), meer dan de anderen hier?’

- Petrus antwoordde:

‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd (**phileo**).

Jezus zei:

‘Weid mijn lammeren.’



Na de kruisiging bij een vuurtje (2)



- Nog eens vroeg Jezus:
'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief (agapè)?'
- Petrus antwoordde:
'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd (phileo).
Jezus zei:
'Hoed mijn schapen.'

Na de kruisiging bij een vuurtje (3)

- En voor de derde maal vroeg Jezus:
Jezus:
'Simon, zoon van Johannes, houd je van me (**phileo**)?'
- Petrus werd verdrietig en antwoordde:
'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd (phileo).
Jezus zei:
'**Wijd mijn schapen.**'



De lessen

- De Here Jezus maakt Petrus geen verwijten.
- Jezus toonde Zijn goddelijke liefde (agapè) of wel het wilsbesluit tot zelfopofferende liefde en daalt af op het niveau van Petrus met Zijn 'phileo' liefde (gehechtheid, broederliefde)
- De Heer liet Petrus 3x hardop antwoorden



Petrus



- Petrus werd heel persoonlijk benaderd
- Petrus moest leren dat hij zijn eigen weg moest los laten en die van de Heer mocht volgen
- Petrus werd van visser een herder die voor de kudde van de Heer mocht zorgen
- Petrus wordt weer opgeroepen de Here Jezus te volgen

Opdracht

- Hoe kunnen we het beste voor 'onze lammeren' in de Gemeente zorgen?
- Waar moeten we op letten om als Gemeente bij elkaar te blijven?
- Hoe kunnen we nog beter zorgen voor ons geestelijk welzijn?

- Neem als uitgangspunt

Psalm 23:

- Voldoende geestelijk voedsel
- Helder levend water
- Rust
- Leiding in het rechte spoor
- Zalving met olie van de Heilige Geest
- Overvloed
- Zegen
- Bewaring
- De belofte van eeuwig leven bij de Heer

Vragen voor de huiskring

- Welk antwoord geef jij als de Heer aan je vraagt: 'Heb je Mij lief?'
- Wat kun je als huiskring betekenen voor de Gemeente?
- Welke voedselbronnen zou je de Gemeente willen aanreiken?
- Waarin kunnen we elkaar tot een voorbeeld zijn?



Een 'elfje':

Roeping

Word herder

Verzorg Mijn kudde

Pas op Mijn schapen

Volg

