

Vol vrucht



Vol vrucht

Paulus is boos!



Vol vrucht

Galaten 5: 13-26 (NBV21)

¹³ Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde,

¹⁴ want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

¹⁵ Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

Vol vrucht

¹⁶ Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.

¹⁷ De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt.

¹⁸ Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

Vol vrucht

¹⁹ De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend:
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,

²⁰ afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede,
gekonkel, geruzie en rivaliteit,

²¹ afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Vol vrucht

²² Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

²³ zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

²⁴ Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

²⁵ Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

²⁶ Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.

Vol vrucht

1. Raak de vrijheid niet kwijt
2. Misbruik je vrijheid niet
3. Echt vrij leven

Vol vrucht

1. Raak de vrijheid niet kwijt

Jezus offer + iets erbij



Vol vrucht

2. Misbruik de vrijheid niet

Eigen verlangens <-> de Heilige Geest



Vol vrucht

3. Echt vrij leven

De vrucht van de Geest gaat groeien. Galaten 5: 22,23

Liefde voor Christus, voor God om Wie Hij is



Vragen huiskring

1. Herken jij de strijd in jezelf tussen jouw (aardse) verlangens en dat wat de Geest van je vraagt? Deel met elkaar je worsteling(en) hiermee en bemoedig elkaar hierin
2. Vrijheid in Christus vind ik vaag. Het voelt niet echt als vrijheid. Vrijheid is toch doen wat ik zelf wil? Wat is het verschil tussen 'gewone' vrijheid en vrijheid in Christus?
3. Raak jij de vrijheid in Christus weleens kwijt? Op welke manier? Wat zou je helpen om hierin te groeien?
4. Wat heeft vrijheid in Christus te maken met de vrucht van de Geest?
5. Kan je iemand noemen of ken je iemand waarin je de vrucht van de Geest duidelijk aanwezig ziet en ziet groeien?
6. Mensen die niet geloven, doen ook goede dingen, hoe zit dat in verhouding tot de vrucht van de Geest?