

Bijbels Debat

Een diepgaand gesprek over God, de Bijbel en het leven.

“Onderzoek alles, behoud het goede.”

1 Thessalonicenzen 5:21

Bijbelstudie; een stoffig oud woord dat menig mens doet wegkruipen achter TV, internet en Sociale Media. Toch leren en praten, we graag over God en de Bijbel. Er zijn talloze vragen waar we wel een antwoord op willen en door middel van de huiskringen en toespraken komen we een heel eind. En terugkomend op de TV, internet en Sociale Media, er zijn een heleboel slechte dingen over te zeggen, maar we hebben het afgelopen anderhalve jaar gezien dat dit ook veel zegeningen kan brengen. We hebben YouTube vol met getuigenissen, Instagram met inspirerende quotes, debatten, podcasts, websites, films, noem het maar op. Eigenlijk doen we op die manier toch Bijbelstudie, maar dan in een woud van informatie waarin je gevoelens en gedachten alle kanten op kunnen gaan.

Maar spreekt iedereen ook echt namens God? Petrus waarschuwt ons er voor in 2 Petrus 2:1

‘Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn’

Hoe weten we nu wie namens God spreken, en wat is Bijbels en wat niet? Het lijkt steeds moeilijker te zijn, en de manier waarop internet werkt lijkt daarin niet mee te helpen. Wanneer je iets interessant of leuk vindt, krijg je meer en meer daarover te zien, en argumenten tegen verdwijnen meer en meer op de achtergrond. Behoud ik echt het goede? We moeten alles toetsen aan de Bijbel, maar voor iedere mening lijkt er wel een ‘Bijbelse uitleg’ te zijn.

De enige andere manier is om met elkaar in gesprek te gaan. En natuurlijk zijn de huiskringen daar een goede plek voor, maar sommige dingen kunnen toch te gevoelig of te moeilijk zijn voor een huiskring. Daarom wil ik avonden plannen waarin we met elkaar in debat kunnen gaan. Met elkaar die onderwerpen bespreken waar niet altijd een antwoord op te vinden is. Onderwerpen waar een spectrum aan meningen over zijn die allemaal ‘Bijbels’ lijken. Een plek waar we onze mening kunnen laten toetsen en bijstellen.

Een dergelijke avond ziet er dan als volgt uit: Iemand heeft een bepaald onderwerp waar hij of zij een studie naar heeft gedaan, of een mening over heeft. Het kan zijn dat deze persoon op dit onderwerp vastloopt, niet mee uit de voeten kan, of wil weten of hij de juiste conclusie heeft getrokken. Hij, of zij, presenteert dit op een avond waar wij hierover kunnen debatteren. Mensen met meer kennis kunnen handvaten bieden om verder te komen. Mensen die zich minder met het onderwerp hebben bezig gehouden kunnen er meer over leren. Dit zijn dan ook geen avonden waarin sommigen anderen even vertellen hoe het zit, maar waar we met elkaar in debat gaan om te zien hoe een ander er over denkt.

De eerste avond zal gehouden worden op 23 november 2021 om 20:00 uur (inloop 19:30 uur).

Iedereen zal welkom zijn, ook mensen die andere gemeenten hun thuis noemen. Ik, Harm Huinink, zal de eerste aanzet geven met als onderwerp: Genade en Waarheid, een christelijke balans vinden.