

Project Kerit VOF
Jeugdwerk Oost Nederland

Stadsheidelaan 3

7004 JE Doetinchem

Tel. 0315-298776

E-mail: info@projectkerit.nl

www.projectkerit.nl

KvK nr.: 65866967



Nieuwsbrief nr. 13

december 2021

'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand'

BIJZONDER NIEUWS

Lieve vrienden,

In december 1987 mochten we onverwachts op de Oase komen wonen als beheerdersechtpaar. Met 2 kinderen (2 1/2 en bijna 1 jaar) en met veel hulp vanuit de Vergaderingen Gorinchem en Westendorp konden we ons binnen drie weken hier vestigen.

Vanaf die tijd hebben we genoten van alle contacten met de Oase-medewerkers en de gasten en mochten we verder bouwen aan de relatie met de burens.

Het was een hele bijzondere tijd, waarin de Heer ons nog drie kinderen gaf die allen op de Oase zijn geboren. De laatste op de kampavond van de laatste week, zonder dat ook maar iemand in de gaten had, dat er een wereldburger bij was gekomen.

Allemaal mochten ze de Heer door Zijn genade al vroeg in hun leven leren kennen en mochten ze ook allen op oudere leeftijd een kampleider worden. Op ca. 18 jarige leeftijd verlieten ze hun ouderlijk huis om elders hun studie te kunnen vervolgen. Voor hen was dat een moment van afscheid nemen...

Gelukkig gaf de Heer ons de gezondheid om door te gaan met Zijn werk op de Oase en riep de Heer ons in 2016 om 'fulltime' in Zijn dienst te komen. Opnieuw raakten we diep onder de indruk van Zijn leiding, zorg en nabijheid in alle dingen.

Hoewel we er al rekening mee hielden dat er een moment komt dat je je taken wilt overdragen aan een jongere generatie, kwam het initiatief hiertoe van het bestuur in januari dit jaar meer binnen dan we konden vermoeden. Het werd onderwerp van gebed. Je deelt het in de Werkweek. En dan komt het moment dat er namen worden genoemd. Een bijzonder moment, want dan komt het afscheid nemen van je verantwoordelijkheden ineens heel dichtbij. Plotseling wordt het geen afscheid over vijf of misschien drie jaar, maar over ca. anderhalf jaar.

Eén moment staat dan alles stil. Dit moet je echt even verwerken. Nog volop bezig op alle fronten onder de vlag Project Kerit en dan komt het einde al in zicht? Gelukkig niet. We weten ons geroepen door de Heer, alleen Zijn werk op de Oase mogen we



loslaten en op een andere manier verder gaan in Zijn dienst. Waar dat weten we nog niet maar de Heer zal voorzien.

Toen we 's morgens wakker werden, waren er tranen. Maar bij het openen van de dagtekst droogden die gelijk op. We lazen die dag: 'God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.' (Rom. 8 vers 28) en nog geen 6 uur later, tijdens een gebedsdienst, 'Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. (Jeremia 29 vers 11) en even daarna was 'toevallig' bij het Bijbel lezen na de lunch 1 Koningen 17 vers 4 – 6 aan de beurt: 'Ik heb de raven geboden om u daar te onderhouden ... en de raven brachten hem (Elia) 's morgens brood en vlees, en hij dronk uit de beek.'

Wat een bemoediging. Hier word je blij en gelukkig van. Zeker nu we zien dat Richard en Emke de Jager met hun drie kinderen er zo naar uitzien om onze taken op de Oase op termijn over te gaan nemen.

We kennen Richard en Emke natuurlijk al meerdere jaren en hebben het vertrouwen dat zij een goede gastheer en gastvrouw zullen zijn. Maar ook bekwaam in leiding geven als coördinator (Emke) aan de meisjeskampen en een bijzonder vakman (Richard) zowel in de kampen als tijdens de Werkweken. Ongetwijfeld krijgen zij de kneepjes van het 'beheerdersvak' goed in hun vingers. De komende 18 maanden willen wij hen daar graag bij helpen. We hebben al mooie plannen daarvoor met elkaar kunnen maken. In de nieuwsbrieven hierna gaan jullie daar DV meer over lezen.

Kortom we zijn heel blij met dit gezin en we wensen hen in alle opzichten, samen met het bestuur Gods rijke zegen toe.

Met vriendelijke groeten,

Henk en Els

Als bestuur van St Oase zijn we de Heer dankbaar dat Henk en Els al zo lang heel trouw ons beheerdersechtpaar zijn. Een tijd van overdragen begint, maar dat zal op termijn (na 35 jaar Oase!) een periode van loslaten betekenen, tot de overdracht in 2023 DV. We zijn onze Heer dankbaar dat Hij op Zijn tijd heeft voorzien in een nieuw beheerdersechtpaar. Vol vertrouwen op Hem vragen we u om Henk en Els te blijven ondersteunen met uw gebeden en uw giften.

Geert Rutgers, voorzitter St. Oase