

Visie Zorgteam (pastoraat en diaconaat)

Als gemeente van Jezus Christus willen wij omzien naar elkaar. Dat gebeurt in huiskringen, in persoonlijke ontmoetingen en na afloop van de diensten. Als er tijdens deze gesprekken problemen van materiële of immateriële aard worden gesignaleerd, kan in overleg met de betrokkene(n), het zorgteam worden ingeschakeld.

Het zorgteam wil er zijn voor de mede Wingerdganger. Er kan ondersteuning worden gevraagd voor praktische problemen en voor pastorale zaken. Soms zijn mede-gemeenteleden beter toegerust voor een vraag en dan zullen we, i.o.m. betrokkenen iemand anders uit De Wingerd in schakelen.

Voor het **pastorale (zielzorg)** aspect willen we een luisterend oor, ondersteuning en begeleiding bieden, de ander bijstaan, om, waar dat nodig is, tot heling én verzoening te komen. Dit alles met Gods Woord als uitgangspunt. Pastoraat kan ook preventief zijn: opbouwend, steunend en helend.

Voor het **praktische (diaconale)** deel kan gedacht worden aan hulp bij het invullen van formulieren, maar ook als er financiële problemen zijn of dreigen. Hierbij is het uitgangspunt dat het team geen structurele langdurige financiële ondersteuning biedt maar wel tijdelijk kan helpen bij acute problemen. Afhankelijk van de problemen kunnen andere Wingerdgangers ingeschakeld worden. Het zorgteam biedt geen professionele hulp. Zij zal daarom soms doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie. Financiële problemen kunnen van invloed zijn op onze gedachten, ons gevoel. Het kan dan fijn zijn hierover je hart te kunnen luchten.

Het zorgteam organiseert daarnaast de wekelijkse bloemen voor gemeenteleden en de vriendengroet. Rond de kerstdagen brengen zij kerstbakjes en een attentie naar verschillende Wingerdgangers.

Juni 2017

Anneke Wattel
Leo de Ruiter
Peter van de Wardt