

Project Kerit VOF
Jeugdwerk Oost Nederland

Stadsheidelaan 3

7004 JE Doetinchem

Tel. 0315-298776

E-mail: info@projectkerit.nl

www.projectkerit.nl



Nieuwsbrief 10

december 2020

De Heer Jezus zegt: 'Ik kom spoedig' naar Openbaring 22 vers 20

Hallo lieve mensen,

Wat was het raar dat we jullie dit jaar niet konden verwelkomen op de Oase. We misten jullie vrolijke gezichten, de fijne gesprekjes, het zingen en de gezelligheid.

Alleen de Heer weet hoe het volgend jaar zal gaan, maar wij hopen toch jullie weer te kunnen ontmoeten voor een fijne werkweek, weekend, midweek of kamp.

Intussen hebben wij hier hard gewerkt om het terrein en de gebouwen in goede staat te houden.



Henk heeft zijn enthousiasme kunnen inzetten door met een gele Amerikaanse schoolbus te rijden. Degenen van jullie die hem volgen op Facebook hebben mee kunnen genieten met zijn belevenissen. Hij gebruikte deze bus om mensen te vertellen over de Heer Jezus en over het Oase werk.

Ook kon hij meer (oudere) burens en broeders en zusters bezoeken en hen bemoedigen.

De bijbeloverdenkingen in het Slangenburg kerkje konden grotendeels doorgaan en hierdoor zijn we regelmatig zelf echt bemoedigd.

Tijdens de zomervakantie werd onze tuin gebruikt als 'camping' voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ook borrelden er allerlei ideeën op in ons hoofd, waarvan de meeste helaas nog even moeten wachten, maar die we toch als het weer mogelijk is willen gaan inzetten bij Gods werk op de Oase.





Wat was het fijn om in september nog 3 weekendgroepen met jonge tieners te ontvangen. Het was ineens weer 'gewoon zoals het hoort' en wat een verrassing als je dan in bed ligt en je hoort de jongelui bij het kampvuur zingen: Naam boven alle namen, Hoogste Heer!

2x per maand hebben we wereldwijd, online contact met broeders en zusters die in 20 tot 30 landen actief zijn met het kampwerk. Hier houden we elkaar op de hoogte, worden er webinars gegeven en bidden we met en voor elkaar.

Met onze dochter Christie mochten we nog genieten van de mooie Zeeuwse kust. De zus van Els konden we een poosje mee laten genieten van de rust van het Achterhoekse leven. Hierbij bezochten we o.a. de zandsculpturen bij Kasteel Warmelo in Diepenheim. Vraag: welke spreekwoorden herkennen jullie in deze foto's? Fijn dat we hen ondanks de geannuleerde vakanties toch wat dagen konden aanbieden om er even tussenuit te zijn.



We verwachten de spoedige komst van de Heer Jezus en tot die tijd willen we graag nog met zoveel mogelijk mensen spreken over onze Redder, de Heer Jezus.

We merken dat jullie ons niet vergeten zijn en willen heel hartelijk bedanken voor alle kaartjes en financiële bijdragen het afgelopen jaar.

Rest ons nog iedereen gezegende feestdagen te wensen, waarin we nu misschien wel meer stil mogen staan bij de komst van de Heer Jezus. Ook voor 2021 vertrouwen we erop dat God voor een ieder van ons een plan heeft en dat we mogen leven tot eer van Hem.

Met onze hartelijke groeten,

Henk & Els Langeveld